

Welkom bij familie Marong!



Gambia is één van de armste west Afrikaanse landen. Een land die zijn best doet om uit de armoede te komen door o.a (winter) zonzakanties aan te bieden. Maar naast de mooie stranden, verzorgde hotels gericht op het toerisme is er een enorme armoede onder de bevolking.

Wij hebben tijdens onze vakantie kennis gemaakt met de familie Marong. Een gezin met 6 kinderen. Het dak lekt, alle 6 kinderen slapen met elkaar op 1 matras op de betonnen vloer.

Vol trots laten ze hun 'moestuin' zien. Enkele kleine citroenen hangen aan een boom. Ze hebben een waterput. Iedere emmer water wordt opgetakeld met een touw waar je handen van open gaan. Er heerst een enorme droogte waardoor ze geen groente kunnen verbouwen. We vragen hoe we ze kunnen helpen. Mevrouw Marong laat haar handen zien. Kapot van het touw van de waterput. 'Als we daar een pomp op kunnen zetten, kunnen we onze eigen groenten en fruit verbouwen en kunnen we de hele regio van water voorzien'.

Inmiddels heeft de familie een nieuw dak boven hun hoofd, hebben we via Marktplaats en de kringloop stapelbedden en matrassen geregeld, hebben we mede via de loopgroep beddengoed, kleding, speelgoed, schoenen verstuurd. En van alles krijgen we foto's terug met blije en dankbare gezichten.

Nu nog de waterpomp. We zijn al over de helft, we hebben nog 450 euro nodig! Help je mee?

